

DET UPERFEKTE MENNESKE: P.Sørensen Maj 2006, Bornholmer Revyen

Her kommer der en sang til alle dem,
der i det sidste år ik'har haft det nemt;
Vi lægger ud med Jørgen, som blev fyret fra sit job
fordi han skrev detaljer, om en haitikvindes krop.

Anja hun har altid været sin egen,
men i år gik hun vist over stregen.
Og Anne Mette Hommel, der ku'være blevet til noget stort,
hvis ik'hun havde kaldt en ung soldat for hundelort.

Det uperfekte menneske skal også ha'en sang
Det bliver'ikke til en kanon og den bliver'ikke særlig lang
Men du er god nok, det vil vi gerne si'e
Op på hesten,der red forbi

Ulykker kommer sjældent helt alene
Men hér har de vist samlet sig i én;
Smuk, med smil på læben i det store frie fald
Det gør ondt at ramme bunden af sine meningsmålings tal

Men en uperfekt politiker skal også ha'en sang
Det bliver'ikke til en kanon og den bliver'fa'me ikke lang
Men du er god nok, det vil vi gerne si'e
Vores allesammens Gucci-pige

(Bro): Og så var der dem der pludselig bare gik bort,
Det stod på side 11, at deres liv var gået i sort
Måske en ukendt nabo eller din muslimske underbo
Enhver er salig i sin egen ensomme tro

Men de ukendte mennesker skal også ha'en sang
Det bliver'sikker nok den eneste, for vi kendte dem ikk'engang
Men de var go'e nok, det vil vi gerne tro
Nu har de endelig fået fred og ro

Og synes du at listen mangler nogen
Så kan du frit gå hjem og starte en diskussion
om der måske er én du kender, det ku'også være dig selv,
der trænger til en krammer,-sådan en rigtig bjørnekrammer..
Så kom i gang, kom nu i gang

For det uperfekte menneske skal også ha'et kram
og før den bliver'for selvfed, så slutter denne sang
Men den var god nok, det vil vi gerne si'e
Nu er det her døgnflue-hit forbi, helt forbi .

