

NYD DET NU!

P.Sørensen 2007, Bornholmer Revyen

En aften universet havde været til et bal,  
blev to planeter kærester, og der lød et kæmpe knald.  
Og af Darwins klare vand, krøb en øgle op på land.  
Det blev de første spæde skridt, for kvinde og for mand.

Sådan started' vores lille klodes eventyr,  
der blev snart fyldt op, med en masse planter og sære dyr.  
De særeste af alle, var dog mennesker som os.  
I stedet for at feste, kom de hele tiden op at slås.  
Og selvom der i men'ske år er gået en masse tid,  
er der på det sidste punkt, ikke sket en skid.

For vi roder og regerer og ego-centrerer,  
med had og misundelse, som fornavn.  
Vi bruger energien på at slå kloden og hinanden ihjel.  
Som om tiden ikke gør det helt af sig selv.

Skynd dig ud og nyd dét der er, mens det er.  
Der er tusind stjerner under him'len.  
Plus'lig så er kaffen ikke klar, men bare kold.  
Og du blir'tryllet til et græskar, når klokken den slår tolv.

Hvordan det vil ende, er meget svært at si'e,  
men at vi nok skal hjælpes, er en simpel teori.  
Det kunne godt gå hen og få alvorlig konsekvens,  
hvis vi mister føling, med hjertets intelligens.  
Og hvis livets store spørgsmål blir'for svære at forstå,  
kan det være en mulighed, at starte i det små;

Skynd dig ud og nyd dét der er, mens det er.  
Der er tusind stjerner under him'len.  
Plus'lig så er kaffen ikke klar, men bare kold.  
Og du blir'tryllet til et græskar når klokken den slår tolv.

Så sluk dit fjernsyn, kys din kæreste, ring til din mormor,  
gå en dejlig tur, så livet det kan få lidt fred.  
Og spørg om din nabo vil med.

